

## Zinnen

Soms lees je een zin waar je iets langer bij stil wilt staan. Omdat die zin zo mooi is, of omdat hij een ander licht werpt op een persoon of zaak.

'Daar hebben we van geprofi-teerd om in 't teruggaan even-tjes aan de plaat te loopen en een zeehondje dood te trappen. De Arnemuider had 'm in een ommezentje bij z'n achterpooten in de hoogte en maakte 'm met zijn waterlaarzen af voor-dat i goed wakker was. Dat geeft een rijksdaalder premie van 't rijk.'

Dit opmerkelijke citaat komt uit *Brieven uit Veere*, een bij Van Oorschot verschenen boekje met twee onlangs ontdekte brieven van Nescio. De brieven, geschreven op 7 en 11 juli 1908, hebben literaire waarde, want ze worden beschouwd als de gene-se van Nescio's debuut: het verhaal *De uitvreter*.

Nescio als laconieke zeehon-denmoordenaar, dat is weer eens iets anders. En wij maar denken dat hij zo gek was van de natuur (zie ook het omvang-rijke *Natuurdagboek*).

Verandert dit ons beeld van de schrijver Jan Hendrik Frederik Grönloh? Zijn *De uitvreter* en *Titaantjes* ineens minder goede verhalen? Uiteraard niet, maar de liefdeloosheid, de geweten-loosheid en het geldgewin die uit het citaat spreken...

Heel anders, al is ook hier sprake van een dier dat niet meer leeft, zijn de zinnen die ik

las in het heel goede *Lumen*, de eerste Martin Boraroman die bij Wereldbibliotheek is versche-nen. Ben Pastor is de auteur van deze serie politieromans over Bora, een Duitse legerofficier die vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog misda-den moet oplossen.

Bora observeert zijn superi-eur, kolonel Hofer. 'Hofer had zweethanden, zodat hij talk-poeder in zijn handschoenen deed om het vocht te absorbe-ren. Zijn handpalmen bleven daardoor iets bestovens hou-den, als vis die ligt te wachten om gebakken te worden.'

Dit is één van de mooiste me-taforen die ik in lange tijd ben tegengekomen. Een perfecte metafoor, bijna net zo mooi als dat beeld van dat zeehondje dat onwetend op een zandplaat lag te slapen.

**MAARTEN MOLL**  
m.moll@parool.nl

En wij maar denken  
dat Nescio gek was  
van de natuur

